

# Kerk Onderweg

12 juli tot 6 september 2019, nr 6.

*Uitgave van de Protestantse Gemeente te Sampeert en Velsebloek*





# Foto van de maand



Op onze fietstocht van Bordeaux naar Sete belandden we onderweg in Toulouse in het museum Les Abattoir (een vroeger slachthuis en nu museum). Er is hier een overzichtstentoonstelling van Picasso en zijn vrienden die allen in 1938-1939 naar Frankrijk vluchtten voor het regime van Franco, samen met nog 500.000 (!) vluchtelingen.

Een van de vrienden van Picasso schilderde zijn gevoelens over de ontvangst van de Spanjaarden door de Fransen. Vooral de stad Toulouse heeft veel vluchtelingen opgenomen. De tentoonstelling liet vooral de onderdrukking van de Spaanse bevolking zien. Veel films over de vlucht over de besneeuwde Pyreneeën en de bombardementen op de steden. Eerder had ik wel het boek van George Orwell, Catalonië gelezen, maar een enkel beeld kan dan toch emotie oproepen op een fietstocht. Een emotie die terug voert naar huis, waar we moeite hebben met het opnemen van mensen in nood en elkaar nauwelijks de ruimte geven voor gedifferentieerde meningen en elkaar al gauw in een bepaald hokje plaatsen, wat soms zeer kwetsend kan over komen. Laten we in deze zeer warme zomer het hoofd koel houden. Ik schrijf dit op 28 juni vanuit de tent bij 38 C. We hopen morgen vanuit Sete terug te fietsen langs het Canal du Midi naar Bordeaux.

*Met warme groet, John Oosterhuis*

Foto voorblad: Lucas Roomer draagt een boekrol, zie Lebjib op pag. 13.



## Niets lijkt zoveel op God als de stilte

***Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. (Matteüs 6:28,29)***

Soms word ik moe van mijzelf. Almaar mijn smartphone checken. Voortdurend het nieuws bijhouden. Steeds beschikbaar zijn voor iemand die mij nodig heeft. Soms heb ik het gevoel dat ik alleen maar aan het rennen ben. En 's nachts houdt mijn bezorgde denkhoofd mij uit de slaap.

Waarom ben ik zo weinig stil? Ik bedoel niet die momenten waarin je even lekker weg mijmert onder een boom. Nee, het gaat om de stilte die daarop volgt. Ik word teruggeworpen op mijzelf. Het enige wat ik hoor is mijn eigen ademhaling. In het begin ervaar ik dat als duffe verveling, eenzaamheid, de stilte van het kerkhof. Tot ik besef: verrek, ik besta. Ik realiseer me opeens dat ik er ook niet had kunnen zijn. Want wat was er voor mijn geboorte? Juist, stilte. Daaruit riep God mij tot leven. Sindsdien tuimelt elke ochtend een nieuwe dag zomaar door mijn raam naar binnen. Het leven is een wonder. Zo kan de stilte mij brengen tot dankbaarheid en gebed.

### **Niets lijkt zoveel op God als de stilte.**

Stilte is een vreemd iets: ze is niet dit en niet dat, je ziet of ruikt de stilte niet en kunt die niet pakken. We lopen er met al onze drukte op stuk. 'Niets lijkt zoveel op God als de stilte', zegt mysticus Meister Eckhart. Vanuit de stilte ontvangen wij elk moment het bestaan. Vraag me niet waarom, want er is geen waarom. Jezus wijst naar een lelie in het veld en zegt dat die mooier is gekleed



dan koning Salomo. Maar ze voert toch geen klap uit? Ze ruikt toch nooit de vaatwasmachine in? Het maakt voor God niets uit. En omdat hij uit liefde het leven geeft, is echt leven liefde geven (dat is een diepe).

Zolang ik voor de stilte vlucht in het lawaai van alledag gaat liefhebben mij niet zo goed af. Dan ben ik teveel met anderen bezig.

Ik wil gezien worden, 'geliket', en als hulpverlener ben ik soms verslaafd aan dankbaarheid (en eindig ik als ik niet oppas in een depressie of burn-out). Vol van mijzelf, kan ik de ander niet echt zien. Mooie hulpverlener.

De stilte dragen we altijd met ons mee. Ze is onze diepste kern, als een open plek in het bos van onze onrustige gedachten en gevoelens. Daar roept God ons tot echt leven. Dan bloeien we als lelies in de zon. Zo'n bloem is er gewoon: ze rent niet, appt niet en bedenkt niet

aan wie ze wel en aan wie ze niet haar schoonheid toont. Ze maakt iedereen blij die langskomt.

Ook wij zijn dan niet meer druk met onszelf bezig maar kunnen mensen zomaar verwelkomen. Die hoeven zich niet meer aan te passen aan onze wensen en behoeften. Dan voelen zij zich bij ons thuis en zullen misschien voor het eerst echt hun hart openen.

Nee, ik vind het niet altijd gemakkelijk om de stilte te vinden. Pas als ik bedenk dat ik er evengoed niet had kunnen zijn, vindt de stilte mij. En voor ik het weet bloei ik als een lelie in het veld – al ga ik in mijn korte broek slordiger gekleed dan koning Salomo.



## Bij de kerkdiensten

(Aanvang 9:30 uur, tenzij anders vermeld.)

14 juli is ds. Kick Bras bij ons. We heten de sporters van Impact/Sonrise welkom en geven hen ook een zegen mee.

21 juli - ds. Henk Reefhuis

28 juli - ds. Greet Bijl

4 augustus - ds. Marianne Vonkeman, avondmaalsviering

11 augustus - ds. Marianne Vonkeman

18 augustus - ds. Neely Kok

25 augustus - ds. Marianne Vonkeman

1 september - ds. Peter Verhoeff

8 september - GEEN DIENST, gezamenlijke avondmaalsviering in de Dorpskerk, aanvang 10 uur!

10 september - 15.00 uur, avondmaalsviering in de Hofstede

15 september - STARTZONDAG, met na de koffie workshop en Vega proeverij (zie elders).

## Startzondag 15 september

We beginnen dit seizoen GROEN. Samen met de Dorpskerk hebben we ons aangesloten bij de Groenekerkenbeweging. Het leek ons dus een mooi idee om met een groene gezinsdienst te starten. Het belooft een interactieve, multimedia kerkdienst te worden, met als bijzondere gasten Anja en Sandra Hermanus-Schröder. Anja is natuur-kok en zorgt voor Vega-hapjes en de workshop. Sandra is theologe en zal (samen met Marianne) in de dienst voorgaan. Sandra en Anja zijn actief betrokken bij 'Vegan Church'. Aanvang 9.30 u

## Terugblik

Pinksteren in Caprera was een zonovergoten dag midden in een zeer regenachtige week.

Met heerlijke luisterliedjes, veel spelende kinderen en een flink aantal bezoekers was het fijn om erbij te zijn. Als je een sfeerimpressie wilt, kijk dan op Bloemendaals nieuws: [bloemendaal.nieuws.nl/gemeente/21598](http://bloemendaal.nieuws.nl/gemeente/21598)

Foto gemaakt door Charles Duijff



© Charles Duijff



## Uit het pastoraal beraad

In het overleg met de wijkouderlingen en wijkcoördinatoren hebben we geconstateerd dat de samenhang van onze gemeente wel wat versterking zou kunnen gebruiken. Doordat steeds meer mensen geen kinderen meer thuis hebben, zijn ze ook vaker een weekend weg. Soms zorg voor ouders, soms bezoek aan (klein)kinderen, op de camping of op reis. Dat maakt dat men elkaar mist op die zondagen dat er tijd is voor kerkbezoek. Vandaar dat we willen proberen om weer een paar keer doordeweekse ontmoetingen te organiseren. Zoals vroeger het groothuisbezoek. Een avondje om in kleinere kring samen door te praten over leven en geloof. Mocht je denken: hé, dat is wel wat voor mij, en/of je zou je huis ervoor beschikbaar willen stellen, laat het even weten aan Lieke van Beek: [cornelievvanbeek@hotmail.com](mailto:cornelievvanbeek@hotmail.com). En natuurlijk is de beste manier om je verbonden te voelen met de kerk: zelf actief zijn.

## Nieuwsflits Hart voor Velsbroek

Hart voor Velsbroek heeft afscheid genomen van Carry en Henk Vreman (leden van het kernteam). Zij zijn als inwonende gastouders verhuisd naar een zorgboerderij. De tienerclub 'Onder de Pannen' heeft haar zomerstop. Na de vakantie komen de jongelui o.l.v. Berta, Loes, Sander en Elza weer ongeveer eens per maand bij elkaar in de kookstudio van de Westbroek om samen te koken.

De Alphacursus die drie maanden lang bijna wekelijks in het Kruispunt bij elkaar kwam, heeft de cursus met een gezellig samenzijn afgesloten. Mooi hoe een aantal mensen op deze laagdrempelige manier met het christelijk geloof konden kennismaken. In het najaar zal er een nieuwe cursus starten. Ook de maandelijkse buurtlunch-op-zondag, met de

Alleskids kinderclub, kent een zomerstop. Impact start in de week van 15 juli (zie hieronder). Sporten op het asfalt elke dinsdagavond begint weer in september. Het HVV bestuur is bezig met de zoektocht naar een nieuwe pionier, die het team zal begeleiden. Al met al is het een druk maar gezegend jaar geweest.

## Sonrise/Impact

Ga vooral even kijken bij het Asfalt, bij het Zwanenbloemplantsoen, waar in de week van 15-19 juni iedere middag en avond sporters actief bezig zijn in sport, spel en knutselwerk met jeugd uit het dorp. Zo hopen ze iets van het goede nieuws van de onvoorwaardelijke liefde van God te laten zien.

## Uit de wijkkerkenraad

De laatste vergadering van de wijkkerkenraad voor het zomerreces verliep onder zware omstandigheden. Niet dat de onderwerpen zo zwaar waren, maar de temperatuur stond op het punt records te breken. Deze avond stond met name in het teken van de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en het werken van de wijkgemeenten Santpoort en Velsbroek. De PKN-kerk heeft op landelijk niveau regels vastgesteld die we ordinanties noemen en die regelen hoe de kerk functioneert en hoe de organisatie in elkaar steekt.

Daarnaast is bepaald dat de plaatselijke gemeenten zelf een flink aantal zaken mogen regelen, zoals: hoe is de kerkenraad samengesteld en wie heeft welke functie in welk ambt en hoeveel ambtsdragers hebben we minimaal nodig om te kunnen functioneren. Zo'n regeling hadden we al, maar tijden veranderen en dat betekent dat om de zoveel jaar

alles geactualiseerd moet worden. Het gaat nu nog om een conceptregeling die ook afgestemd wordt met Santpoort en na de zomer zal deze regeling ook ter kennis worden gebracht aan de gemeenteleden. We hebben o.a. vastgesteld wie stemrecht heeft en wie gekozen mag worden in een ambt, en aan welke voorwaarden men dan moet voldoen. De erediensmedewerkers (veelal voormalig ambtsdragers die



mede de kerkdienst begeleiden) hebben een plek nodig hebben in de regeling. Ook is er tegenwoordig meer variatie mogelijk in de relatie tot de kerk: 'gastleden', mensen uit andere kerken die actief met ons meelevend, en 'vrienden', mensen niet gedoopt en ook geen lid van een andere kerk, maar wel betrokken bij ons. Ook deze categorie mensen zijn opgenomen in de plaatselijke regeling. Na de zomer, medio september, gaan we weer verder met de vergaderingen.

*Een fijne zomer toegewenst.*

*Adriaan Rensen, scribe wijkkerkenraad Velsbroek*

## Werktijdverkorting

Per 1 januari 2020 zal ik vrijwillig naar een 70 % aanstelling gaan. Voor mijzelf is het fijn om wat meer vrij te hebben, ik ben dan 64 en begin dat ook wel te merken af en toe. Er is een nieuw kleinkind op komst en daar zou ik ook wel wat meer tijd mee willen doorbrengen.

Voor onze gemeente is het prettig als er financiële ruimte blijft voor het HVV pionierswerk dat zich ontwikkelt, ook bij teruglopende inkomsten. En wellicht kan er iets meer geïnvesteerd worden in publiciteit, ook een wens van beide kerken. In Santpoort hebben ze nu ook een 70% predikante, dat brengt evenwicht. Inmiddels hebben de verschillende bestuursorganen de aanvraag en het werkplan goedgekeurd. Later dit jaar zal ik wat meer vertellen over wat het betekent voor mijn werk in de gemeente. In ieder geval zal de samenwerking met Santpoort van groter belang worden.

## Lief en leed

Sommigen van de jongeren uit onze gemeente kampen met behoorlijk zware aandoeningen, psychisch en/of lichamelijk. Je lijf doet het niet zoals het moet, relaties breken, studies vallen tegen, ouders gaan uit elkaar en het leven is soms bar zwaar. Wij bidden voor allen om vergroting van hun draagkracht en uitzicht op betere tijden.

## Persoonlijk

Op het moment van schrijven is Jean-Jacques nog steeds erg ziek door gordelroos die steeds opnieuw ontvlamt. We hopen dat de zomervakantie eindelijk wat verbetering zal brengen.

Het weerzien met onze kleinkinderen uit Bangkok zal daar vast wel bij helpen.

*Met een hartelijke groet,  
Marianne Vonkeman*

## Santpoort

### In Memoriam Baukje Freriks - de Graaf

Ze vierden nog maar pas hun 70-jarige bruiloft. Een platina bruiloft, dat komt niet vaak voor. Zij en Jan kwamen er zelfs mee in de krant. Het had een tijd geduurd voordat zij konden trouwen: de oorlog, de studie en bijna nog Indië kwamen ertussen. Maar ze waren erg verliefd en vastbesloten. Baukje was een boerendochter en lang moest ze op de boerderij blijven helpen. Ze hield er een diep besef van de natuur aan over, ze kende de namen van de planten en de dieren - iets dat wel handig was toen dochter Gera met een ecooloog thuis kwam - ze hadden heel wat om over te praten. Baukje maakte makkelijk contact met de mensen uit haar omgeving, ze was trouw naar haar familie, ze schilderde, danste, deed al het behangen zelf, ze maakte bloemenboeketten, naaide, werkte als vrijwilliger in het Zeewegziekenhuis en later maakte ze reizen met Jan.

Ze had groot plezier in de kleinkinderen, ze was een geweldige oma. Maar de laatste jaren waren zwaar. Haar jongste dochter stierf, haar man kreeg een hersenbloeding en haar toch al broze gezondheid liet het afweten. Ze werden goed verzorgd in Huis ter Hagen, maar het was moeilijk om te dragen. Op 21 juni, de eerste zomerdag, 96 jaar oud, brak voor haar de grote zomer aan, waarin alle zwaarte verdwijnt in het licht van God. We namen afscheid met woorden van hoop: *Zie, Ik maak alles nieuw*. Onze gebeden gaan uit naar haar man Jan, dochter Gera en haar partner Hubert, de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Moge de herinneringen aan haar tot zegen zijn.



Marianne Vonkeman

## LIEF EN LEED

Van een aantal gemeenteleden moest afscheid genomen worden.

Op 3 mei overleed ons oud-gemeentelid mw. Agatha Egbertha de Vries – Blauw.

Mw. Maria Alida van der Zee – Oldert stierf vrijdag 31 mei. Ze woonde op de Antillenstraat. Mw. Van der Zee werd 92 jaar. In de vroege ochtend van 23 juni bleek mw. Katherine Jakomina van Os – Avé overleden te zijn.

Mw. Baukje Freriks – de Graaf stierf vrijdag 21 juni.

Elders in Kerkonderweg kunt u enkele In Memoriams lezen. Iedere keer ontroert het weer: mensen die we zo goed gekend hebben, en dan ineens weg zijn. Ook al hebben ze een hoge leeftijd bereikt: ze hoorden er zo bij en kunnen door ons eigenlijk niet gemist worden. Dat geldt voor ons als leden van de Dorpskerk-gemeente, maar natuurlijk nog meer voor hun allernaasten. Ook vanaf deze plek wensen we hen troost toe in hun verdriet, en nieuwe moed om het leven weer aan te gaan.

Ook andere, hier niet genoemde, gemeenteleden zijn in zorg om hun gezondheid. Je ziet soms niets aan hen, maar toch is er angst en ongerustheid. Wat zijn we kwetsbare mensenkinderen. Maar o zo kostbaar. 'Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens', schreef dominee Okke Jager eens. Het zijn woorden uit een prachtig gedicht van zijn hand:

Verraadt ons aller angst zich niet  
in wie het leven weerloos liet?

De glasglans stemt de blazer mild.  
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.

De krokus wijst beton zijn grens.  
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

## TERUGBLIK

- De Hemelvaartsdag is begonnen met een wandeling door de natuur, gevolgd door een gezamenlijk ontbijt in de kerkzaal. Aansluitend was er een viering onder leiding van Kick Bras.



- Op Eerste Pinksterdag was Theo Middelkoop onze voorganger, en met de inbreng van de cantorij en de kinderen werd het een feestelijke pinksterviering!



Daarna konden we terecht in een zonovergoten Caprera, voor een Pinksterbijeenkomst, georganiseerd door vijf kerken (waaronder onze gemeente Santpoort-Velserbroek). 'Zonder liefde ben je nergens' was het thema en dit werd op vele manieren belicht.

- De gespreksgroep over het Bijbelboek Ruth is afgerond. In het evaluerende gesprek bleek dat men het heel fijn had gevonden om met elkaar dingen over geloof en leven te delen, en daarbij ook nog wat wijzer te worden over een Bijbelgedeelte. Eenzelfde ervaring was er in het kleine groepje vrouwen, dat eens per vier weken in



de avond samenkomt. Dit groepje gaat na de zomervakantie verder met een ander Bijbelboek. Als je / u belangstelling hebt om mee te doen, neem dan even contact met mij op.

- Op 20 juni is er met een grote groep gemeenteleden gezellig geluncht op Boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. De pannenkoeken waren heerlijk en de gesprekken aangenaam. Dank aan de Werkgroep Activiteiten die iedere maand weer iets organiseert! Doet u de volgende keer ook mee?!



- Zondag de 23e juni konden we na de kerkdienst met elkaar in beraad over de toekomst van onze kerk. Het is niet altijd makkelijk om stil te staan bij harde feiten zoals de achteruitgang van het aantal leden en de kerkdienstbezoekers. Toch is dat noodzakelijk, om ook in de toekomst kerk te zijn. Gelukkig was er die zondag nauwelijks somberheid, maar werd er vooral nagedacht over hoe we verder gaan.
- Woensdagavond 26 juni was er een interessante avond belegd door de ZWO – Commissie, waarop Rineke van Ginkel met haar man en twee predikanten uit Kaapstad vertelden over het kerk-zijn in Zuid-Afrika en hoe Bij-

belverhalen van invloed kunnen zijn op de persoonlijke leefomstandigheden. U kunt elders in dit kerkblad een verslag van deze bijeenkomst lezen.

Hoewel er in de zomer veel stil ligt, is dat niet het geval in de kerk! Iedere zondag wordt u van harte uitgenodigd in de kerkdienst, en voor onderlinge ontmoeting daarna.

Ik attendeer u alvast op zondag 8 september, een gezamenlijke dienst met Velsbroek in de Dorpskerk, waarna we (Santpoorters en Velsbroekers) met elkaar in gesprek gaan over de plannen voor hoe samen verder te gaan.

En de week daarop start het nieuwe kerk-seizoen alweer. Het thema voor het komende seizoen ('Groene kerk') zal vanzelfsprekend op die zondag ruimschoots aandacht krijgen.

## PERSOONLIJK

We hebben een huis gevonden, in Haarlem! Heel erg blij zijn we nu deze stressvolle zoektocht ten einde is. Het duurt nog even voordat we er in kunnen, want pas eind november is de overdracht, maar dan is het eindelijk zo ver dat ik in de buurt van Santpoort woon. Ik zie er erg naar uit.



Tot slot nog even over mijn bereikbaarheid. Als u mij wilt spreken, kunt u mij het beste op mijn vaste telefoonnummer bellen, 0348-402420. Behalve op mijn werkdagen in Santpoort zelf (die in principe op de maandag en donderdag vallen), dan heb ik mijn mobiele (werk)telefoon op zak. Mij een mailtje sturen gaat soms nog sneller, mails kan ik overal en altijd lezen.

Rest me u en jullie allen een fijne zomer toe te wensen!

*Met een hartelijke groet,  
ds. Gilda Polderman*



## In Memoriam Agaath de Vries – Blaauw

We ontvingen bericht, dat op 3 mei 2019 j.l. in Haarlem is overleden Agaath de Vries – Blaauw. Ze was daarheen verhuisd, toen zelfstandig wonen aan de Joh. Verhulstlaan niet langer ging. Ze was geboren op 7 september 1932 in het Groninger land en ze had van haar vader een grote liefde en toewijding voor kerk en evangelie geërfd en met hem gedeeld. Hij kwam vaak ter sprake als bron van inspiratie.

Als meisje al was ze betrokken bij de leiding van de Zondagsschool. Toen ze in Santpoort-Zuid kwam wonen, werd ze ook daar meteen betrokken bij de Zondagsschool, die daar toen heel groot was (vanwege de nieuwbouw aan de Van Dalenlaan en het Van den Bergh van Eysingaplantsoen), zes klassen, het geheel onder de bezielende leiding van Bertus Fenijn. Ze trouwde met de jong weduwnaar geworden Paul de Vries. Diens kinderen Joke en Herman waren toen 7 resp. 5 jaar jong. Het werd opnieuw een echt gezin, de kinderen hielden ook later altijd nauw contact met hun ontvangen moeder, ook na de dood van Paul in september 1996.

Agaath had een uitgesproken talent voor organisatie en leidinggeven: op de huishoudschool waar ze kooklessen gaf, in de Nederlandse Christen Vrouwen Bond waarvan ze jarenlang voorzitter was, als ouderling in de kerkenraad, en in de bezoekgroep van de Hoeksteen. Zuinig was ze, én ruimhartig genereus, en onvermoeibaar energiek. Jarenlang ook maakte ze samen met Paul het kerkblad op.

Zingen was misschien wel wat ze het liefste deed en wel in de cantorij van Han Siertsema in de Hoeksteen, die in 1961 in gebruik was genomen als wijkkerk van Santpoort-Zuid. Het contact met de 'Oude Cant' bleef lang intensief bestaan. Haar gedachtenis is tot zegen.

*Henk Reefhuis*



## In Memoriam Maria Reehorst-Boon

Ze was bezig met onderzoeken in het ziekenhuis, maar zou nu eerst met vakantie gaan naar haar geliefde Limburg. Daar werd Rietje Reehorst - Boon niet goed, ze moest terug naar huis, en vandaar al snel naar de Intensive Care in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Ze stierf er een paar dagen later, op donderdag 23 mei, op de leeftijd van 84 jaar. Zo graag had ze langer willen leven, ze hechtte aan het leven, ze genoot ervan. Maar ze moest het loslaten.



Rietje Boon groeide op in een gezin waar zij al snel een grote verantwoordelijkheid kreeg, omdat haar moeder vaak ziek was. Ze trouwde met Lodewijk Reehorst, en kreeg drie kinderen.

Ze was een zorgzame moeder, en later oma, en bleef dat tot het allerlaatst. Altijd stond ze klaar voor haar kinderen. Maar ook kon ze met die kinderen genieten van heel kleine dingen: zitten in de tuin en praten over de plantjes, wandelen door het Limburgse heuvellandschap en bloemen en planten verzamelen, zoeken naar fossielen op het strand.

Rietje Reehorst was een betrokken kerklid. Ze kwam naar de zondagse kerkdiensten, deed mee aan activiteiten, was actief in de creatieve maandagmiddaggroep. Haar geloof bestond uit veel vragen, maar toch sprak ze vlak voor haar dood uit dat God niet loslaat het werk van zijn handen. En ze vertrouwde dat Hij ook haar niet los zou laten.

Bij haar afscheid luisterden we naar een lied dat in het ziekenhuis voor haar gezongen was: 'Amazing grace'. Zij had toen met grote dankbaarheid en ontroering het lied in zich opgenomen. En wij herinnerden ons de woorden daaruit: 'I once was lost, but now am found' en vertrouwden erop dat de goede Herder haar gevonden had en meegenomen heeft naar Huis, dat ze veilig is bij Hem.

*Gilda Polderman*

## In Memoriam Katherine Jakomina van Os - Avé

Zondagochtend vroeg, de 23<sup>e</sup> juni, is mw. Van Os - Avé in haar slaap gestorven, op de leeftijd van 97 jaar. Katherine Jakomina Avé werd in Spijkenisse geboren en groeide daar op. Ze trouwde met Bert van Os en samen kregen ze een zoon: Arthur.



Met haar man heeft ze vele reizen

gemaakt. Ze genoten ervan om veel van de wereld te zien en beiden waren geïnteresseerd in kunst en cultuur. Hun zoon Arthur en zijn gezin maakten een belangrijk deel uit van hun leven.

Mw. Van Os zong jarenlang mee in diverse koren en de grote werken van Bach en Handel heeft ze meerdere keren gezongen.

Het verdriet was groot toen Bert na een ziekte in 2003 overleed.

Piano spelen was een grote passie, en hoewel dat de laatste jaren niet meer ging vanwege haar slechte gezichtsvermogen, bleef ze genieten van klassieke muziek tijdens concerten of op de radio. Tot op het laatst gaf ze pianoles, en ze genoot daarbij niet alleen van het pianospel en van het overbrengen van haar talenten en haar liefde voor muziek, maar ook van het contact met haar leerling Daan.

Trouw bezocht ze de wekelijkse kerkdiensten, waarbij het koffie drinken na afloop en de ontmoeting daarbij met andere mensen voor haar onmisbaar waren. Als er activiteiten georganiseerd werden door de kerk, was ze altijd trouw aanwezig. Drie dagen voor haar overlijden was ze er nog bij in Pannenkoekenboerderij 'Onder de Platanen', waar ze vertelde aan haar tafelgenoten dat ze altijd de positieve dingen in het leven wilde zien. En ja, zo kenmerkte zich haar leven. Ondanks het verlies van haar man, haar generatiegenoten, het verlies van mobiliteit en gezichtsvermogen, en daarmee van onafhankelijkheid, ondanks dat alles bleef ze opgewekt, meelevend en 'telde ze haar zegeningen'. Vaak sprak ze de woorden: "Ik heb een goed leven". Een bijzondere vrouw moeten we missen. Maar haar leven is geborgen in Gods handen, zo vertrouwen we. Laten de mooie herinneringen aan haar haar dierbaren tot troost zijn.

*Gilda Polderman*

## Ontmoeting met ds. Rineke van Ginkel uit Zuid-Afrika

Woensdagavond 27 juni vond er een ontmoeting plaats in de consistoriekamer van de Dorpskerk, georganiseerd door de commissie ZWO. Ds. Rineke van Ginkel, op verlof uit Stellenbosch, Kaapstad, Zuid-Afrika, kwam vertellen over haar werk vanuit het Beyers Naudé Centrum voor openbare theologie (public theology). Zij en haar man Patrick werden vergezeld door twee jonge predikanten uit



Kaapstad: Jaco Botha, predikant van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Bredasdorp en Wynand Breytenbach, predikant van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Durbanville, Kaapstad.

We zaten met dertien mensen rond de grote tafel en er ontspan zich een boeiend gesprek in het Nederlands, Engels en Afrikaans. Rineke vertelde, hoe het Contextueel Bijbellezen zijn wortels had in de Zuid-Amerikaanse bevrijdingstheologie. Daarin was het de bedoeling was om Bijbeltekst en theologische bezinning weer terug te geven aan de gewone mensen die Bijbellezen en zich daarop bezinnen en daardoor laten inspireren. Niet geheel onverwacht bleken met name mensen die aan de buitenkant en onderkant van de samenleving 'terecht' waren gekomen, zich daardoor aangesproken en geroepen te voelen: dat ook zij echte mensen waren en zijn, geroepen om te leven.

Jaco en Wynand vertelden eenvoudig en aangrijpend over de grote ontwikkelingen in Zuid-Afrika na de officiële afschaffing van de Apartheid. Het bleek al snel, dat mensen

van verschillende kleur/ras wel tot één kerk kunnen behoren, maar toch in de praktijk in verschillende wijken wonen, verschillende maten van armoede en welstand vertonen, niet bepaald gemakkelijk met elkaar omgaan – en inderdaad dezelfde Bijbelverhalen verschillend bleken te horen en te verstaan.

Contextueel Bijbellezen blijkt nu een heel geschikte vorm te zijn om vastgegroeide culturele verhoudingen weer beweeglijk te krijgen, en te ervaren hoe we zelf allemaal op een verschillende manier door één en hetzelfde verhaal bewogen worden.

Kerk-in-Actie wil dan ook graag bevorderen, dat we ook in Nederland dit Contextueel Bijbellezen actief ter hand nemen. Het motto luidt: Op Verhaal Komen. Genoemd werd bijvoorbeeld: Bijbellezen in de context van Oost-Groningen en zijn aardbevingservaringen.

Afgelopen zondag 7 juli waren in de dienst van Schrift en Tafel, waarin ds. Ineke Clement de voorganger was, en bij de koffie, twee professoren van Stellenbosch en zijn Beyers Naudé Centrum te gast: de ons allen welbekende prof. Nico Koopman en zijn collega Reggie Nel.

*Ds. Henk Reefhuis.*

### Wijziging in de redactie van KerkOnderweg

Dit is het laatste kerkblad waaraan Gerrit Out als redacteur heeft bijgedragen. Na enkele maanden warmdraaien neemt Henk Binnendijk zijn taken over.

Gerrit, heel erg bedankt voor jouw tomeloze inzet de afgelopen drie jaar voor het kerkblad. Mede door jouw inzet heeft het de kwaliteit die zo wordt gewaardeerd.

namens de redactie,  
Erik van der Kooij



# Groene stappen, samen een Groene Kerk

## Door Armande van Doesburg

*Groene stappen & duurzaamheid staan voor keuzes die te maken hebben met bewustwording van, goed zorgen voor en de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de planeet met al wat daarop leeft. In de bijbel komt dat vaak terug, kijk maar eens in de Groene Bijbel waar alle teksten die hier mee te maken hebben groen gearceerd zijn. Welke stappen die bijdragen aan dit rentmeesterschap en zorgen voor een florerende planeet, kun je zelf maken? In deze maandelijkse columnstaan we daarbij stil...*

## Werkgroep Groene Kerk

De **werkgroep Groene Kerk** zou graag aan de zijkant van de Dorpskerk een gedeelte beschikbaar willen maken als moestuin/kruidentuin/bij- en vlindertuin.



Dit plan wordt besproken met het College van Kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad Santpoort. Welke gemeenteleden van zowel het Kruispunt en de Dorpskerk hebben groene vingers en vinden het leuk om dit vorm te geven? Mooi is om ook schoolkinderen (van de school er tegenover) erbij te betrekken. In 2019/2020 zal de startzondag op 15 september in beide wijken in het teken staan van Groene Kerk zijn en wat dat betekent. Ook willen we een aantal avonden in samenspraak met de predikanten organiseren gevuld met groene inspiratiesessies/workshops/lezingen. Denk hierbij aan thema's als: klimaatverandering, je eigen voetafdruk verkleinen, honger de wereld uit helpen en duurzaam boodschappen doen.

## (H)eerlijk eten: een 'duurzame etikette', deel 4

Omdat de impact van de voedselproductie op mens en milieu immens is kun je kiezen voor een duurzame etikette. Dierenleed, milieuvervuiling, mensenrechtenschendingen, oneerlijke handel en schade voor de gezondheid worden dan verleden tijd! De duurzame etikette bestaat uit 7 aanwijzingen waarvan reeds eerder beschreven is:

- (1) Koop vers
- (2) Eet seizoensgebonden
- (3) Kies voor Biologisch en
- (4) Lokaal en/of fairtrade.

Aanwijzing 5 & 6 staan voor: koop zo min mogelijk dierlijke producten zoals vlees, vis, eieren en zuivel.

De productie van dierlijke producten veroorzaakt milieuproblemen en dierenleed. En dat terwijl de mens gemiddeld meer eiwitten binnen krijgt dan nodig is. Dierlijke producten hebben een grotere impact op het milieu dan plantaardige producten. Het mooie is dat plantaardige onbewerkte producten gezonder voor je zijn. Denk aan Genesis 1, in het paradijs at men plantaardig en zonder leed!

In de praktijk: Leg bij de maaltijden de focus op groente en fruit en vul dit aan met kleinere porties granen, peulvruchten, aardappelen, noten & zaden, kiemen, kruiden en een beetje zeewier. Probeer eens vlees-/vis-/kaas-/melk- en yoghurt vervangers. Steeds minder dierlijk en steeds meer plantaardig is een **win-win: beter voor jezelf en de aarde!** De natuurwinkel en verschillende supermarkten zoals Albert Heijn hebben mooie plantaardige producten. Kijk ter inspiratie eens op deze site van Albert Heijn met verschillende plantaardige producten en vegan recepten: [www.ah.nl/vegan](http://www.ah.nl/vegan).

Op deze site van EKOpalaza word je meegenomen 'van dierlijk naar plantaardig' en vind je informatie van topsporter Janneke Vermeulen. Zij laat haar favoriete vegan producten zien: [www.ekoplaza.nl/pagina/van-dierlijk-naar-plantaardig](http://www.ekoplaza.nl/pagina/van-dierlijk-naar-plantaardig).

Geraadpleegde bronnen: boek: 'De groene garde', de bijbel, site van AH en Ekoplaza







### Kinderkerk

Het was mooi weer begin juni. Mooie ochtend om lekker naar het park te gaan met de kinderen. Ik had mij verkleed als wandelaar... bergschoenen, korte broek, petje op en de Samenleesbijbel in de hand, we konden op pad! Het thema was: Bijbelse wandelingen.

We gingen iedere keer een stukje lopen en daarna een klein stukje uit de Bijbel lezen. Ik vond deze samenvatting op [www.visie.eo.nl](http://www.visie.eo.nl); maar handiger is de zoekterm "Bijbelse wandelingen" in Google. Het was een gezellige morgen!

1. Wandelen tussen watermuren: als Mozes met het volk Israël voor het Egyptische leger op de vlucht is, spijlt God de zee in tweeën. Als door een soort aquariumtunnel lopen ze naar de overkant. Dat moet een bizarre wandeling geweest zijn.
2. De langste wandeling: diezelfde Mozes zwerft vervolgens 40 jaar met het volk Israël door de woestijn. Lopend! Zonder opgezwollen voeten en versleten sandalen trouwens. Over wandelen gesproken...
3. De allereerste wandeling: 'Sta op en loop.' Een tikkeltje ongepaste opdracht voor een verlamde bedelaar. Maar tot zijn eigen verrassing springt de bedelaar daadwerkelijk op. En dan houdt hij het ook niet bij simpelweg lopen.
4. Wandelen op water: behalve Jezus en Petrus is het nog niemand gelukt. Ondanks vele menselijke pogingen in de eeuwen daarna.



### Lebjib

Het was eindelijk gelukt, het bezoek aan de synagoge in Heemstede. U ziet een aantal leuke foto's in dit kerkblad. Het was al een hele kunst om de synagoge te vinden, het adres op Google Maps klopte namelijk niet! Ook de afbeelding was niet juist, waardoor we uiteindelijk toch maar gebeld hebben en via de telefoon de juiste richting in werden gestuurd. We begrepen het eerst niet totdat we hoorden dat dat een veiligheidsmaatregel is. Aan de buitenkant denk je dat het een verzekeringskantoor is of iets dergelijks. Binnenin ook veel camera's. Gelukkig werden we warm ontvangen door Lex Wolf, voormalig voorzitter van de Joodse Gemeente Haarlem. Er stond drinken klaar en hij had een mooie inleiding over het ontstaan van de Joodse Gemeente in Haarlem, het dagelijks leven als jood, de gebruiken en de feesten. Kort gaf hij aan dat hij zelf als kleine jongen ook in Westerbork heeft gezeten. Hij wilde daar verder niet op in gaan, maar dat was toch zeer aangrijpend om te horen.

Aansluitend mochten we de sjoel (of shul) bekijken, dit is een andere naam voor synagoge, de plaats van samenkomst, de plaats waar geleerd wordt. Daar kregen we uitleg over de mooie ramen, de Thora en andere voorwerpen. We kregen een beter beeld bij de wekelijkse sjoeldienst. De kinderen zijn er gewoon bij aanwezig, duurt wel 2 uur, mannen en vrouwen zitten apart, een half uur voor aanvang van de dienst komt de rabbijn al uitleg geven over de teksten van vandaag zodat men kan studeren aan tafels. Dat is wel wat anders dan onze eigen diensten. Kortom... een hele mooie afsluiting van een mooi project. In het najaar gaan we de Islam behandelen. Als er nog kinderen zich willen aanmelden dan zijn ze altijd welkom!

Tot ziens! Joyce Schipper-Out, 06-18192077  
of via [joyce.schipper@ziggo.nl](mailto:joyce.schipper@ziggo.nl)





## In de voetsporen van Jezus: Inspiratiereis naar Israël.



Van 18-25 maart 2020 zal er een reis naar Israël plaatsvinden. Drietoer reizen organiseert het en ds.Marianne Vonkeman zal het samen met een plaatselijke Nederlandse gids begeleiden. De reis zal rond de €1800 p.p. kosten, all-in. Er zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie over de reis kun je vinden op <https://www.drietour.nl/vonkeman>. Mocht je ook belangstelling hebben, stuur een mail naar [mariannevonkeman@gmail.com](mailto:mariannevonkeman@gmail.com). Op de website van Drietour kun je je inschrijven. De definitieve aanmelding is later dit jaar. Eind oktober volgt nog een kennismakingbijeenkomst voor de deelnemers.

*Marianne Vonkeman*





## Wie helpt er mee het Archief op te schonen?

Wie wat bewaart, heeft wat, zo luidt het spreekwoord. Als kerk hebben we in de afgelopen tientallen jaren heel wat verslagen, notulen, rapporten en wat al niet meer gemaakt. Dat moet natuurlijk netjes gearchiveerd worden voor het nageslacht, dat wil zeggen:

- opgeslagen in zuurvrije dozen, ontdaan van nietjes en paperclips en plastic
- gerubriceerd, op volgorde gelegd
- en worden beschreven in een register en een index.

Hoewel scriba's van kerkenraden een eerste verantwoordelijkheid hebben, is het toch vooral het College van Kerkrentmeesters, dat hier uitvoering aan moet geven. Daar lopen we eerlijk gezegd een beetje op achter...



De bijgaande foto van de 'archiefruimte' in de Dorpskerk is alweer van een paar geleden, toen zijn Gerard Beuker en ik begonnen. Zeker de helft is al vernietigd omdat het niet archiefwaardig was of dubbel aanwezig. Maar veel is er nog te doen.

### *Wie wil hierbij meehelpen?*

Ik stel me voor dat we elke twee weken een halve dag, misschien vaker als we er echt zin in krijgen, bij elkaar komen. En dan aan de slag gaan. We weten wat we moeten doen en hoe het moet, het is nu echt een kwestie van alles verder doorlopen, beschrijven, en zondig verder opschonen. Het alternatief is dat we een bedrijf hiervoor gaan inhuren, maar u begrijpt dat gaat in de papieren lopen (en waar laten we die dan weer).

Ik hoop dat er een aantal mensen bereid zijn mee te helpen, ik hoop van u te horen. We bieden een gezellige werkomgeving aan, voldoende koffie of thee, veel dank van het college en veel voldoening als we straks alles afleveren bij het Noord-Hollands Archief. Daar bevindt zich al het Hervormde archief tot circa 1970

*Gerrit Out, namens de kerkrentmeesters, tel 0629-047097, gertje.out@gmail.com*

---

## Van de Diaconie

De opbrengsten van de collecten in mei:

	Dorpskerk	Kruispunt
Kerk in Actie	130,80	96,55
Jeugdwerk PKN	67,57	64,60
Diaconie	227,20	175,50
Diaconie HA Hofstede		76,05
Kerk	328,88	350,61

Gift aan de diaconie van NN € 25,--

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

## Nieuws van de Algemene kerkenraad

Marianne heeft het verzoek gedaan om haar arbeidstijd te verkorten naar 70%. Elders in dit blad licht ze toe wat haar motivatie hiervoor is. De Algemene kerkenraad heeft net als de Wijkkerkenraad Velsbroek ingestemd met haar verzoek. Daarnaast is het concept van de nieuwe Plaatselijke Regeling zoals Marja van Leeuwen en Gerrit Out die hebben uitgewerkt, besproken. Ook zijn de Rekeningen van de Kerk en de Diaconie over 2018 definitief vastgesteld.

Hoewel de wijkkerkenraden hier zich nog niet over hebben uitgesproken, besluit de AK om roostertechnische redenen, dat we volgend jaar het aantal gemeenschappelijke diensten verdubbelen, van 2 naar 4.

## “Dorpskerken hebben goud in handen”



Bron: Magazine Protestantse Kerk

*In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. "In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek."*

Vanzelfsprekend is dat niet. Er is beslist een wisseling van perspectief nodig, zegt praktisch theoloog Jacobine Gelderloos. Vorig jaar promoveerde zij op een onderzoek naar dorpskerken. Zelden bracht een promotie zoveel op gang in de kerk. *Nu is Gelderloos projectleider dorpskerkenbeweging in de Protestantse Kerk.*

De dorpskerkenbeweging startte in 2018. Wat er dat jaar nog meer gebeurde, leest u in het Jaarverslag.

Gelderloos: “Als beleidsmakers schreven of spraken over de leefbaarheid op het platteland, was de kerk doorgaans buiten beeld. Of hooguit in beeld als markant punt in het landschap: de kerktoren boven de bomen uit. Misschien komt dat omdat de huidige generatie beleidsmakers niets meer heeft met de kerk. De scheiding tussen kerk en staat werd een scheiding tussen kerk en samenleving. Daarnaast focuste de theologie zich vooral op de kerken in de grote steden. Terwijl er op het platteland zoveel aan de hand is. Op kerkelijk gebied, zoals samenwerking tussen gereformeerd en hervormd, en samenwerking tussen verschillende dorpen. Maar ook wegtrekkende inwoners, krimp, wegvallende voorzieningen.”

Zo werd de dorpskerk een ondergeschoven kindje. Als de school sluit, dan is het dorp in rep en roer. Worden er geen kerkdiensten meer gehouden, dan gaat men over tot de orde van de dag. “In Engeland is dat compleet anders. Daar denken ze al decennialang na over de toekomst van de kerk *in the countryside.*”

### De blik van de dorpskerk moet van binnen naar buiten

“Alle nadruk op organisatie en fusievorming heeft de blik behoorlijk naar binnen gericht. Ik stel een wisseling van perspectief voor. Kijk wat er in je omgeving speelt en waar dat ons raakt.

Op vakantie in Engeland stuitte ik op een bundel artikelen ‘Faith and future of the countryside’. Daarin was aandacht voor ontwikkelingen op het platteland: ontvolking, veranderende woningmarkt en zorgaanbod, het verdwijnen van voorzieningen, de problemen van boeren, toerisme. Geen enkele keer ging het over de krimp van de kerk.

Met het verleggen van de focus verdwijnen de zorgen over krimp en leegloop van de kerk naar de achtergrond. Natuurlijk moet je blijven roeien met de riemen die je hebt, maar het helpt je om je aandacht te verleggen.”

### Religieus dorpsleven is breder dan kerkelijk dorpsleven

“Kijk naar de herdenking op 4 mei, die vaak plaatsvindt in de kerk. Wat vervolgens plaatsvindt, raakt aan alle kanten het wezen van kerk en geloof. De burgemeester houdt een speech over vrijheid, die resoneert op de preek van de zondag daarvoor. Kinderen dragen zelfgeschreven gedichten voor, die sterk op gebeden lijken. Een niet-kerkelijk ensemble zingt ‘Notre Père’ en ‘Abide with me’. Daar liggen raakvlakken, zoals ook in de toenemende aandacht voor Allerzielen, vieringen van Kerst op de openbare basisschool, concerten in de lijdenstijd. Op die momenten ontvouwt zich religieus leven dat breder is dan het kerkelijk dorpsleven.”

### Woont God nog in het dorp als de kerk haar deuren sluit?

“Ja en nee. Ik was bij de overdracht van een kerk aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Feitelijk veranderde weinig. De gemeente huurt nu op zondag het gebouw voor haar dienst. De toon was: we geven de kerk terug aan het dorp. Terwijl die gemeente zo haar best had gedaan om het dorp bij de kerk te betrekken. Benadrukt werd de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Alsof de religieuze geschiedenis daar geen inherent deel van uitmaakt. Het voelde voor mij toch alsof God buiten de deur was gezet.

Aan de andere kant: in individuele bewoners leven kerk en religiositeit door. De momenten waarop je dat als dorp samen beleeft, worden schaars. Maar ze verdwijnen niet helemaal, er blijven sporen van God.”



## De dorpskerkenbeweging is driekwart jaar onderweg, wat is bereikt?

“Drie dorpskerkambassadeurs reizen door het land om kerken te bezoeken en verhalen op te halen. We hebben contact met 120 dorpskerken. We hebben een website met praktijkverhalen en werkvormen, ruim 500 abonnees ontvangen onze nieuwsbrief, er is een facebookgroep met ruim 250 leden. Er zijn workshops verzorgd, lezingen gegeven, artikelen geschreven. We linken kerken met relevante organisaties, zoals de Vereniging voor Kleine Kernen. De beweging komt goed op stoom omdat er al veel beweging was.

Dorpskerken doen al veel en hebben goud in handen. In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek. Dorpskerken wisselen ervaringen en goede voorbeelden uit. In Rolde interviewde de predikant in de sportkantine dorpsgenoten over hun werk. In Ternaard schafte de kerk samen met de dorpsraad een sneeuwschuiver aan, de kerk zorgt voor het zout. Er gebeurt al veel goeds.

Naast tips en tricks is er ook behoefte aan verdieping en bezinning. Er is nog veel te doen, we zijn nog maar net begonnen!”

## Hebben dorpskerken de menskracht om de bakens te verzetten?

“Dat moet blijken. Ik adviseer om eerst eens de grensgangers in kaart te brengen: leden van de kerk die al actief zijn in het dorp. De kerk levert nog steeds de meeste vrijwilligers. Wat betekent het werk voor de kerk voor het dorp, en andersom?”

Daarnaast vergroot samenwerking het draagvlak van de kerk. Meer mensen raken betrokken, op hun eigen manier. Ik organiseerde in Noordbroek een kerkdienst op Open Monumentendag. We kregen het geluid niet aan de praat. Stapt er een jongeman binnen die even aan de knoppen draait en voilà! Hij had nog niet eerder een voet over de drempel van de kerk gezet.

In de dorpen werken kerken met enige regelmaat samen. In Schildwolde organiseren hervormden en vrijgemaakten samen een kerstnachtsdienst. Waar de kerk verdwijnt en kerkmuren bijna letterlijk afbrokkelen, kan op de fundamenten een nieuwe dorpskerk gebouwd worden.”

*Op de hoogte blijven van de dorpskerkenbeweging? Abonneer u dan op de nieuwsbrief.*

## Bijbelleesrooster 12 juli tot 6 sept



### Juli

12 vrijdag Kolossenzen 1:1-14  
13 zaterdag Kolossenzen 1:15-23  
14 zondag Kolossenzen 1:24-2:5  
15 maandag Kolossenzen 2:6-15  
16 dinsdag Kolossenzen 2:16-3:4  
17 woensdag Kolossenzen 3:5-17  
18 donderdag Kolossenzen 3:18-4:6  
19 vrijdag Kolossenzen 4:7-18  
20 zaterdag Psalm 79  
21 zondag 1 Samuel 1:1-20  
22 maandag 1 Samuel 1:21-2:11  
23 dinsdag 1 Samuel 2:12-26  
24 woensdag 1 Samuel 2:27-36  
25 donderdag 1 Samuel 3:1-14  
26 vrijdag 1 Samuel 3:15-4:1a  
27 zaterdag Psalm 108  
28 zondag Lucas 11:1-13  
29 maandag Lucas 11:14-28  
30 dinsdag Lucas 11:29-36  
31 woensdag Lucas 11:37-44

### Augustus

1 donderdag Lucas 11:45-54  
2 vrijdag Lucas 12:1-12  
3 zaterdag 1 Samuel 4:1b-11  
4 zondag 1 Samuel 4:12-22  
5 maandag 1 Samuel 5:1-12  
6 dinsdag 1 Samuel 6:1-12  
13 dinsdag 1 Samuel 9:1-14  
14 woensdag 1 Samuel 9:15-10:1  
15 donderdag 1 Samuel 10:2-16  
16 vrijdag 1 Samuel 10:17-27  
17 zaterdag Lucas 12:35-48  
18 zondag Lucas 12:49-59  
19 maandag 1 Samuel 11:1-13  
20 dinsdag 1 Samuel 11:14-12:17  
21 woensdag 1 Samuel 12:18-25

22 donderdag Lucas 13:1-9  
23 vrijdag Lucas 13:10-17  
24 zaterdag Lucas 13:18-21  
25 zondag Lucas 13:22-30  
26 maandag Lucas 13:31-35  
27 dinsdag 1 Samuel 13:1-15a  
28 woensdag 1 Samuel 13:15b-22  
29 donderdag 1 Samuel 13:23-14:15  
30 vrijdag 1 Samuel 14:16-23  
31 zaterdag 1 Samuel 14:24-35

### September

1 zondag Lucas 14:1-11  
2 maandag Lucas 14:12-24  
3 dinsdag 1 Samuel 14:36-46  
4 woensdag 1 Samuel 14:47-52  
5 donderdag 1 Samuel 15:1-9  
6 vrijdag 1 Samuel 15:10-23

# BEN VREMAN

## Uw Warme Bakker

Terrasweg 24      Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven  
een grote sortering  
**KNAPPEND VERS BROOD**  
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

# DONKEN



## Liftadvies

R.J.H. (Roel) Donken  
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

### Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6  
1991 HS Velsbroek  
tel: +31(0)23 - 549 31 45  
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl \_ www.donkenliftadvies.nl  
Uw adviseur voor: liftinstallaties · roltrappen · rolpaden · gevelonderhoud

# BOEKELAAR

beauty & wellness



Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering | Ontharing  
| Gezichtsbehandelingen [www.beauty-wellnessboekelaar.nl](http://www.beauty-wellnessboekelaar.nl)  
| Terrasweg 39K, Santpoort noord | 06-33373598



Philip Out  
Register Makelaar-Taxateur  
M: +31-(0)6-39545320  
E: [info@supermakelaar.nl](mailto:info@supermakelaar.nl)  
W: [www.supermakelaar.nl](http://www.supermakelaar.nl)

# LUVU

## Ruud Kerkhoff

### Uitvaartzorg

**Dag & Nacht**  
**Bereikbaar**  
**023 - 5 371 375**

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht  
waar u verzekerd bent



**Jan Gijzenkade 75**  
**2025 BC Haarlem**  
**[www.luvu.nl](http://www.luvu.nl)**

*Samen naar een waardig afscheid.*

De levenskunst van afscheid nemen

## Alice Loeters

*Persoonlijke uitvaartzorg*

Voor een persoonlijke en respectvolle  
begrafenis of crematie  
Ook wilsbeschikking en nazorg

**Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452**  
Bezoek ook onze website [www.aliceloeters.nl](http://www.aliceloeters.nl)



*Een lichaam vrij van  
body stress is energiek en  
functioneert optimaal!*

### Body Stress Release Velsen

Joyce van der Stoop  
Burgemeester Weertsplantsoen 110 (1ste etage)  
2071 PK Santpoort-Noord  
06 13 92 18 40  
[info@bsrvelsen.nl](mailto:info@bsrvelsen.nl)

Vanwege de zachte benadering is BSR Velsen geschikt voor iedereen - van pasgeboren baby's tot ouderen, voor mensen in iedere gezondheidstoestand.



#### BODY STRESS RELEASE

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek die het lichaam in staat stelt haar zelfhelende vermogen optimaal te benutten.

BSR helpt het lichaam om vastgezette spierspanning (bodystress) los te laten.

op weg  
naar *herstel!*

Hier had uw advertentie kunnen staan.  
Meer informatie over adverteren in  
Kerk Onderweg: Gerrit Out: 06 29047097



# Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | [info@pattyduijn.nl](mailto:info@pattyduijn.nl) | [www.pattyduijn.nl](http://www.pattyduijn.nl)   



## VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**  
023-539 45 45, [info@wado.nl](mailto:info@wado.nl)

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies  
en gratis waardebeoordeling van uw woning



[www.wado.nl](http://www.wado.nl)



**Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud**  
**Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting**  
**Inbraakpreventie**

**J.J. Kat Timmerwerken,**  
**tel. 06 46 26 10 45, Velsbroek**

## BOUDESTEIJN B.V.

- \* INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- \* OVERZEEVERPAKKINGEN
- \* VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- \* HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

**023 538 24 42**

# VERHUIZERS

### Pletting Consultancy

*Als het om mensen gaat*

Uw adres voor:

- **Administraties (zzp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

[www.pletting-consultancy.nl](http://www.pletting-consultancy.nl) Aangesloten bij het CRKBO

**K. BOOT**

**SCHILDERWERKEN**

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

## Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



**Uitvaartverzorging IJmond**  
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,  
[www.ijmonduitvaart.nl](http://www.ijmonduitvaart.nl)



Algemeen

Kruispunt



Velsbroek

Protestantse  
Gemeente



Dorpskerk  
Santpoort

## Kerkdiensten

14 juli	Dorpskerk	10:00	Ds. H.E.G. Reefhuis
	Kruispunt	9:30	Ds. K. Bras
21 juli	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. G. Polderman
	Kruispunt	9:30	Ds. H.E.G. Reefhuis
28 juli	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. I.G. Clement
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. G. Bijl
4 aug	Dorpskerk	10:00	Ds. H.E.G. Reefhuis
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman
11 aug	Dorpskerk	10:00	Ds. N. Scholten
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman
18 aug	Dorpskerk	10:00	Ds. K. Bras
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. N. Kok
25 aug	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. I.G. Clement
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman
1 sept	Dorpskerk	10:00	Ds. A. Molendijk
	Kruispunt	9:30	Ds. P. Verhoeff

## Adressen

### ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: mw. Jody van der Velde. Scriba: mw. Y. Krussel-brink e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com  
p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velsbroek.

### KERKELIJK BUREAU

Vacature e: kerkburo@pg-spvb.nl

### FINANCIEEL BEHEER

Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com

Penningmeester: dhr. H. van Alten

e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl.

Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064

e: t.zondag@quicknet.nl.

Secretaris: dhr. W. Passchier

e: scribaatcvk@gmail.com.

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.

Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse

Gemeente Santpoort-Velsbroek.

### DIACONIE

Voorzitter: dhr. J. Kusters t: 023 5377422

e: hanskusters@hetnet.nl.

Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl.

Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923

e: jan.bothof@gmail.com.

Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.

Santpoort-Velsbroek. Post kerkelijk bureau.

### ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,

e: m.beskers@ziggo.nl

of mw. H.L.M. Vink-Postema vinkpostema@ziggo.nl;

Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663

IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.

Diaconie Prot Gem Santpoort Velsbroek inzake ZWO.

## Bloemengroet

Geen opgave

## Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 5388835

## Adressen

### WIJKKERKENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffoen, Dammersboog 136, 1991XT Velsbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com.

Scriba: dhr. Adriaan Rensen,  
e: ScribaatVelsbroek@gmail.com.

### KERKGEBOUW Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsbroek t: 023 5374678

### JEUGDWERK Kruispunt

Penningmeester: dhr. Johan Hennipman,  
t: 06-29083235 e: johan@hennipman.nl

### BEHEER

Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194,  
1991WJ Velsbroek t: 023 5373281.

### PREDIKANT

Mw. ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30,  
1991SK Velsbroek t: 023 8223720  
e: mariannevonkeman@gmail.com.

### BEZOEKCOÖRDINATOREN

Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796  
e: margrietv.herk@gmail.com.

## Colofon

### KERKBLAD REDACTIE

Gerrit Out, Jan Bothof, Henk Binnendijk en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082HA Santpoort Zuid  
t: 023 5386827 of 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

### VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?

Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

### KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 7 t/m donderdag 22 augustus 2019 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

## Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg mw. Diny Markerink  
t: 023 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg mw. Fija. Borst t: 023 5375071
- 3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

## Autorijdienst

### Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

14 juli P. Muller 023 5262736

21 juli J. Morren 023 5384366

28 juli A. Hurkmans 023 5371086

4 aug S. Meulenbelt 06-20247493

11 aug E. van der Kooij 06-15890135

18 aug J. Morren 023 5384366

25 aug A. Hurkmans 023 5371086

1 sept P. Muller 023 5262736

### Noord (coördinator dhr. J. Bothof 023 5375923)

14 jul H. Boot 023 5384336

21 jul R. Pomp 023 5387095

28 jul D. Markerink 023 5376816

4 aug E. Hup 023 5376153

11 aug S. v.d. Kaaij 023 5375358

18 aug H. Wispelwey 023 5376676

25 aug H. Boot 023 5384336

1 sept J. Bothof 023 5375923

## Adressen

### WIJKKERKENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB Velsbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06 24999968.

Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993

e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedelaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

### KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedelaan 65-67, Ontmoetingscentrum  
t: 023 5378820

### BEHEERDER

Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl,  
t: 023-5378820

### PREDIKANT

Mw. ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3,  
3471CG Kamerik t: 0348 402420 en op ma en do:  
t: 06 43715888 e: gildapolderman@planet.nl.

### ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51,  
1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.